

Tommy Berghagen



Administration Tävlingsstallet

Tommy Berghagen är uppvuxen på 60-talet i Rågsved i Stockholms södra förorter. Skolpolis och tjuvrökning är bestående minnen därifrån. Tommys hästintresse kommer från hans familj och grundlades också under denna tid eller som han själv uttrycker det – ”Jag växte nog lika mycket upp på Solvalla som i Rågsved”. Första Elitloppet såg han som åttaåring 1963.

Tommy kom till Menhammar och tävlingsstallet på Yttersta i mars 2004 och jobbade då under Stefan Hultman. Hans arbetsbeskrivning var ”att vara Menhammars svar på Stig H Johanssons kontorschef, Forsberg”! Det var en utmanande och tuff arbetsbeskrivning men alltsedan dess så har Tommy ansvarat för administrationen runt Yttersta (Menhammars tränings- och tävlingsstall) och kundkontakterna med hästägarna. På senare tid så har han också, mer eller mindre självmant, tagit på sig ansvaret för Menhammars Facebook-sida och lagt grunden för hur sidan ser ut idag men han får numera väldigt god assistans. Tommys goda förmåga att uttrycka sig i skrift fick han lära sig på Guiden där han jobbade under sju år. Som många av er säkert redan gissat så är det han som har skrivit alla (utom denna...) så populära medarbetarpresentationerna som gått regelbundet på FB.

Han började tidigt att jobba i olika stallar på Solvalla och i slutet på 70-talet så bar det iväg till USA och jobb hos travlegendaren Billy Haughton. Något år hemma i Sverige och sen tillbaka till USA för att förbereda för Mäster Sören som var på väg att flytta dit. Hos Team Nordin stannade Tommy ett och ett halvt år. När han sen kom tillbaka till Solvalla så blev han känd som ”killen som tränade häst utan handstroppar”. Ett annat smeknamn som han skaffade sig på Solvalla är ”Smockan” men trots idoga efterforskningar så har vi inte hittat någon som har blivit utsatt för denna. Vi tror istället att Tommy har odlat denna uppfattning om sig själv för att undvika att hamna i prekära situationer. Smart!

Tommy var redan andra året efter öppnandet på Meadowlands travbana och tjusades av både banan och New Yorks skyline. Han kom också att få se och träffa hästlegender som Green Speed, Niatross och Nevele Pride. Hans starkaste travminne från ett enskilt lopp är ändå Maharajahs seger i Prix d’Amerique som han såg ”live” på Solvalla tillsammans med många trogna fans. Ett annat

oförglömligt travminne är också när John Campbell och Mack Lobell avtackades på Solvalla för några år sedan inför Elitloppspubliken. Den dagen blev heller inte sämre av att Tommy senare satt vid samma middagsbord som John och pratade gamla travminnen. Musik är, näst hästar, Tommys stora intresse. Började med Tommy Steele, fortsatte med the Beatles, vidare med Led Zeppelin, Thåström i olika versioner... Tommy såg också Elvis Presleys live i Florida 1977 som var Kingens sista levnadsår.

Menhammar Stuteri som arbetsplats beskriver Tommy som "himlen på jorden, en fantastisk plats för hästar och människor" (i den ordningen). Valet av CARDIN, som flankerar Tommy på fotot, var lätt. Tommy körde (sic) Cardin som tvååring och insåg genast att detta var en häst utöver det vanliga